

Vraag het aan Morya



Wees sterk in je gevoelens

“De overtuiging van mensen kan omslaan in het tegendeel, dat ze ineens nergens meer van overtuigd zijn. Dat komt doordat ze te vlug gaan in hun leven, doordat ze een soort haast hebben. Ze zien iets, ze raken ervan overtuigd dat het belangrijk is, ze maken er werk van, en ineens komen ze in het tegendeel terecht. Dat wil zeggen: ze worden ontmoedigd door omstandigheden, door wat ze zien, door wat ze leren begrijpen en gaandeweg worden ze als het ware een ander iemand. Het kan zijn dat ze dan in een soort situatie komen waar ze zichzelf uithollen, waar ze ineens kritiek beginnen te hebben op zichzelf van: ‘dit is niet goed en dat heb ik niet goed gedaan en daar was ik niet bij toen het nodig was...’

Kortom, mensen stellen dan een aantal punten in vraag waardoor ze in een ellendig gevoel komen dat alles ondermijnt. Daar moet je heel alert op zijn, want het is wel dat met gevoelens gespeeld wordt en dat als het ware zwarte krachten aanwezig kunnen zijn in jouw leven die je beletten goed te leven of die je ontmoedigen, vooral in je gevoelsleven. Weet dat je sterk moet kunnen zijn in je gevoelens. Je moet leren goede gevoelens te hebben.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 8: Sta in je kracht”
(uit hoofdstuk 5: ‘Hoe krijgt je leven een betekenis voor anderen?’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 499

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


